

dat synē ziel

Start op myn graf gecne onmuntige tranen, maar dat uwe gebeden my vergoelen tot voor de rechtbank van den Opperschen Rechter (I).



BID VOOR DE ZIEL.

van Myneher

*Petrus Augustinus  
Van Mallegem,  
Echtgenoot van Juffrouw  
Anna Theresa  
Van de Putte,*

GEBOREN TE NUKEERKE DEN 30 NOVEMBER 1775,  
EN ALDAER OVERLEDEN DEN 15 MAERT 1858.

De Heer heeft my beproefd (II); in myne droefheid heb ik synen heiligen naem aenroepen, en ik ben vertroost geweest (III); overtuigd dat, indien wy lyden met Jesus-Christus, wy ons ook eens met Hem rullen verblyden (IV).

NU, MYNE KINDEREN EN VRIENDEN, ik sterf, wel is wser, maar myne liefde tot U, zal nooit sterven; ik zal U, beminzen in den Hemel gelijk ik U, op de aerde beminde heb (V). Aenhoort mynen laetsien raed en wilt hem niet verstooten: 't is van goed te doen terwyl gy den tyd hebt (VI); 't is van God te dienen in de waerheid en zoeken te doen betgene hem is aengenaem (VII).

R. I. P.

(I) H. Ambro. — (II) Ps. C. — (III) Ps. CXIII. — (IV) Rom. VIII. —  
(V) G. Berchmans. — (VI) Ad gal. VI, X. — (VII) Job XIV.

Audenseinde, Ch. De Vos, Hoogstraet.