

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.  
Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijn leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**François Van Nieuwenhuysse**

weduwnaar van

**Mathilde Pillen**

echtgenoot van

**Anna De Sadeleer**

bediende aan den Staatsspoorweg

lid van het Genootschap van den H. Franciscus Xaverius

geboren te Berlare den 25 Februari 1834

en overleden te Bevere-bij-Audenaarde, den

6 Juni 1898

*versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.*

Hij bleef in de vrees des Heeren kloekmoedig volherden  
en diende God al de dagen van zijn leven. TOB. II, 14.

Hij heeft tot het einde toe zijne pijnen verdragen, vervuld van deze woorden van den Apostel: de Heer kastijdt degenen die Hij bemint. AD HEBR. XII, 6.

Mijne Kinderen, eert uwe Moeder al de dagen van haar leven. — Doet hetgeen gij van mij geleerd, van mij ontvangen, van mij gehoord en in mij gezien hebt; en de God van vrede zal met u wezen. AD PHIL. IV, 9.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 dagen afl.)

.....  
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpui.