

Zalig degenen die in den Heer sterven : want hunne  
goede werken volgen hen. *(Apost.)*



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

VICTORINA-ANNA-MARIA-JOSEPHA

VAN OTRIVE

Echtgenootte van

MIJNHEER ERNEST GALLE

geboren te Rousselare den 21 Maart 1864, en zeer  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Brugge  
den 16 Augustus 1897.

R. I. P.

Heere Jesus, mijn lijden is zoo groot: verlos mij,  
als het mij zalig is.

*(Laatste woorden der overledene.)*

De Heer had ze gegeven, de Heer heeft ze wegge-  
nomen; de naam des Heeren zij gezegend. *(Job.)*

Wie zal eene vrouwe vinden gelijk deze? Zij was  
een schat kostelijker dan edelsteenen: het hert  
van haren man vertrouwde op haar; uit haren mond  
kwamen woorden van wijsheid en goedheid; zij lette  
op haar huisgezin en zij at haar brood niet in ledig-  
heid; zij strekte hare hand uit naar de armen. Al die  
haar kenden prijzen en loven haar. *(Prov. 31.)*

Lieve Echtgenoot, lieve Kinderen, dierbare Familie,  
nu zijt gij bedroefd, maar ik zal u wederzien bij  
God en dan zult gij u verheugen en niemand zal u  
uwe blijdschap ontnemen. *(Job. 16.)*

Lieve Kinderen, mijne blijdschap en mijne kroon,  
blijft getrouw aan den Heer uwen God. *(Phil. 4.)*

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

*(7 jaren afaat iederen keer.)*

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik u altijd  
meer en meer beminne. *(300 dagen iederen keer.)*

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
*(300 dagen iederen keer.)*

Druk L. Herreboudt