

D. O. M.

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

Petrus Vanquickelberghe

pastoor van Nederbrakel.

Geboren te Thielt den 6 Augusti	1816.
Priester gewijd den 5 Juni	1841.
Onderpastoor te Aaltre den 7 September	1841.
Onderpastoor van St-Baafs te Gent den 28 Juni	1847.
Pastoor van Berchem den 4 November	1857.
Pastoor van Nederbrakel den 24 April	1865.
en aldaar overleden, den 8 Februari	1881.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Door het afsterven van dezen duurbaren herder zijn zijne parochianen en talrijke vrienden in den rouw gedompeld. Overal, waar die leverige priester zijn heilig ministerie heeft uitgeoefend, zal zijne gedachtenis in zegen blijven. Zijn minzaam en rechtschapen karakter, gepaard met een wijzen, voorzichtigen en vreedzamen handel, verworven hem de hoogachting en de genegenheid van priesters en wereldlijken, van armen en rijken. Gelijk het goud gezuiverd wordt door het vuur, alzoo heeft het den Heer behaagd zijn getrouwen dienjar te beproeven door eene kwijnende ziekte, welke hij met eene stichtende onderwerping aan den goddelijken wil heeft onderstaan. Betrouwende op Gods genade en de machtige voorspraak der alleheiligste Maagd Maria, heeft hij met kalmte de dood zien nadere, en vurig verlangende dit tranendal te verlaten, om met Jesus-Christus in den Hemel te leven.

Weest uwe oversten iedachtig die u het woord Gods verkondigd hebben; en hun levensende aanschouwende, volgt hun geloof na. Job. XIII 7.

Jesus. Maria, Joseph, ik geef u mijn hert en mijne ziel.
100 dagen afaat.

R. I. P.

Druckerij A. Van Nieuwenhove. Geerardsbergen.