

Gelukkig zij die leven onder de bescherming van
Maria!
(H. Alph.)

Bid voor de ziel van zaliger Mijnheer
Arnoldus-Ludovicus Van Russelt,

weduwnaar van Meisvrouw

ANGELINA SMETS,

echtgenoot van Meisvrouw

MARIA VERDING,

die geboren te Hasselt, den 22 Januari 1812, na
eene langdurige en pijnlijke ziekte met de grootste
verluidigheid verdragen te hebben, versterkt door
de III. Sacramenten der stervenden, aldaar god-
vruchtig in den Heer ontsliep, den 17 December 1880.

Groot en smartvol was het lijden,

Dat hem voerde naar het graf,

Maar nog grooter was in 't strijden,

't Geduld waarvan hij 't voorbeeld gaf.

- Kindren sprak hij op zijn einde

Bid de Moeder Gods voor mij.

Bid O. L. V. van Bijstand,

Dat zij mij genade zij. -

En dit was de laatste bede

Welk' hij stervend aan zijn kroost,

Dat vergaderd rond zijn stede,

Vroeg tot zijnen zielen troost.

- Ja zeker, vader-lief,

Wij zullen uw wensch verhoren,

En smeeken steeds den Opperheer,

Dat hij u als uitverkoren,

Opneem' in der Engelen s'feer. -

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.

(300 dagen afaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De plechtige lijkdienst zal geschieden in de paro-
chiale kerk, Maandag 3 Januari 1881, ten 9 uren.