

✠
Gid voor de Gief

VAN

Zuster CLARA VANSCHOOR,

CHROON

te AUDENAERDE den 25 October 1810;

Ingetreden by de
Zwarte Zusters Augustiniersen te Audenaerde den
14 September 1833; Geprofest den
27 July 1836;

Overleden in het Klooster van het zelfde Orden, te
KORTRYK, den 23 Maert 1836.



Wat is het leven van den mensch? Een damp die een weinig verschynt en aenstonds verdwynt (JAC., IV, 45). *Daerom* roemt niet op den dag van morgen (PROV., XXVII, 1). Weest altyd bereid, want de Zoon des mensch zal komen op de uer op welke gy het minst zult peizen. LUC., XII, 40.

Heere, doe my kennen waerom gy aldus met my handelt; . . . *doe my kennen* waerom gy my, die het werk uwer handen ben, zoo ras nedervelt, en tot het stof der aerde doet terugkeeren (JOB, X, 2, 8, 9). *Nogtans* myn hert is bereid, o God, myn hert is bereid (PSALM. LVI, 8). Dat niet myn, maer uw wil geschiede. LUC., XXII, 42.

De deur des hemels staet open voor deze die hun betrouwen stellen in Maria; zy is de zaligheid van deze die haer aenroepen H. BAS.

R. I. P.

Drukkery van Eugène Beyaert, te Kortryk.