



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

PIETER-ANTOON VAN TURTELBOOM

geboren te S^t Maria-Audenhove den 17 Januari 1815
en aldaar overleden den 25 September 1898,

EN VAN ZIJNE ECHTGENOOTE

FRANCISCA RIMBAUT

geboren te Roosebeke den 7, November 1819 en over-
leden te S^t Maria-Audenhove den 27 September 1893.

Wat is de dood zoet en aangenaam als men
eene standvastige godvruchtigheid gehad heeft
voor Hem die ons moet oordeelen.

Zij waren eenvoudig en recht, vreesden God en
weken af van het kwaad. PROV.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bit-
terheid, en de eeuwige rust boven eene aanhou-
dende kwijning. ECCLES. XXX, 17.

Vaartwel mijne beminde kinderen, vergeet ons
niet, denkt aan onze zorgen jegens u; verplicht u
voor de rust onzer ziel te bidden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hert van Jesus en Maria, wees mijne
toevlucht. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Sottegem, L. VEREMAN.