

Geloofd zij Jesus-Christus. (100 d. af)

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

KAREL VAN TWEMBEKE

ECHTGENOOT VAN VROUW

MARIA VAN DER LINDEN

geboren te Maria-Audenhove en
aldaar overleden den 12 December 1885
in den ouderdom van 77 jaren.

VOORZIEN VAN DE HE. SAKRAMENTEN.

Deze man eenvoudig, rechtvaardig en godvreezend
was eene ware Israëliet in wien geen bedrog was ;
een man waardig te leven in de gedachtenis der
goeden ; en berispelijk van zeden, statig in zijne
woorden, voorzichtig in zijne raadgevingen, weder-
houden in zijne redevoeringen. Job.

Hij opende zijne hand tot den behoeftige en reikte
zijne armen aan den hulploozen. Prov. XXXI.

Maria sedert mijne teederste jaren heb ik mij aan
U toegewijd als aan mijne koningin ; gij zijt de have
tot dewelke ik mijne toevlucht neem, O Maria son-
der vlek.

Beminde Echtgenote en lieve Kinderen, blijft mij
in uwe gebeden gedachtig, ik zal voor U bidden in
den Hemel. H. Monica.

Minnelijk Hert van Maria wees mijne toevlucht.
(300 dag. af).

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Prene.