

De dood en het leven, de ziekte en de gezondheid,
altes komt ons over door de schikking der Voorzienig-
heid.

H. Vinc. a Paulo.



Bidt voor de Ziel

van

Maria-Theresia Van Vooren,

weduwe van

Petrus-Franciscus Claeys.

Geboren te Adegem den 20 Maart 1809 en aldaar
overleden den 22 September 1875.

— — — — —

Weest steeds bereid, want de Zoon des menschen
zal komen op eene uur die gij niet denkt. Luc. 12.

Doch indien de rechtvaardige door de dood overval-
len wordt, zal hare ziel in vrede zijn. De dood der
goeden is immers maar eene slaap, of liever eene
overgang tot een gelukkig leven. H. Bern. H. Bas.

Het welzijn harer kinderen was steeds hare eenige
betrachting, zij waakte over de belangen van haar
huis, en zij heeft het brood in ledigheid niet geeten.
Geef haar nu, o Heer, de vruchten van hare handen
en dat de werken haar nu voorstaan in uw oordeel.

Prov. 31.

Lieve Kinderen indien gij mij waarlijk bemint hebt
toont het nu met voor mij te bidden. H. Bas.

O Heilig Hart van Jesus en Maria weest mijne too-
vlucht. (300 dagen afaat.)

R. I. P.

Eccloo, bij de Gebr. Ryfrancx