

(Maria leert): ik ben de Moeder der schoone
liefde, der vreeze, der kennissen, der hoop :
XXIV. 25.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAREL-LODEWIJK VAN WAEYENBERGE

Zoon van

Pieter Livinus & Carolina Stevens

geboren te S. Martens-Lierde en aldaar overleden den 28 November 1898 in den ouderdom van 79 jaren en 6 maanden, Versterkt door de III-Sacramenten van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van het Broederschap van de H. Barbara.

Van mijne kindsheid af is het medelijden met mij opgegroeid. (Job XXXI : 48.)

En ik heb mijne hand voor den behoeftige geopend en ze altijd den armen toegereikt. Prov. XXXI, 20.

Gedurende zijne levensbaan was hij met grooten eerbied voor het huis Gods vervuld. H. Augt.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om uwent wille. Mach. VI. 30.

Nu gij mijne vrienden en duurzame nabestaanden gij bijzonderlijk die het kloosterhabijt aangemen hebt, wilt mij niet vergeten in uwe varige gebeden bij den Heer,

Het eeuwig licht verschijne hem.

Men leze tot lafenis zijner ziel de akten van Ge-loof Hoop en Liefde. 7 j. en 7 quad. afaat,

Drak Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.