

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.
100 dagen afl.



Bidt voor de ziel

van

JULIA VAN WAMBEKE,

echtgenootte van

AUGUSTE GYSELINCK,

geboren te Cruyshautem, den 4 Januari 1833,
te Bevere overleden den 11 November 1893.

Ik heb de wegen des Heeren bewaard; ik heb Zijne geboden van mij niet verwijderd; Hij heeft mij voorkomen op den dag van mijn lijden en Hij is mijn sterke steun geweest. Heer, wees mij nu indachtig.

Reg. XXII, 22, 23. Tob. III, 3.

Mijne Kinderen, verdraagt met verduuldigheid de beproeving welke u door mijne dood overvalt... en de God van verduuldigheid en van troost zal u verleenen eene volkomene overeenkomst van wil en van gevoelen.

Baruch, IV, 25. Ad. Rom. XV, 5.

In de uur der dood komt Maria hare dienaars te gemoet, en geleidt ze ten Hemel.

H. Hier.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe.

300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dag. afl.

R. I. P.