

Die zijne moeder eert, doet gelijk iemand die schatten vergadert.
ECCLE. III, V.



Bid voor de Ziel

VAN

ALBERT VAN WYNENDAELE,

echtgenoot van

ROSALIE CREEMERS,

geboren te Bevere en aldaar overleden den

13 April 1882,

in den ouderdom van 54 jaren, 9 maanden en 3 dagen.

Uw vader verlaat u. Hij verlaat deze wereld alwaar hij veel heeft geleden... vergeet hem niet in uwe gebeden... Ik heb u allen zoo teeder lief gehad! Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw, en loest zoo dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, op welk tijdstip hij u verrasse.

H. ANT.

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij zich in alles met groot beleid, bleef vastgehecht aan den dienst van God, gehoorzaamde aan het Opperhoofd der heilige kerk, eerde God, leerde de zijnen God vreezen, de zonde te vluchten, de wet Gods te beminnen en er naar te leven.

PET. CAN.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat.)

Zoet hert van Maria, wees mijne behoudenis. (300 dagen afaat.)

R. I. P.

Audzandse, stoomdruk Beveraage-Van Eechauts.