



Bid voor de Ziel

van

Henri VAN WYNENDAELE

weduwnaar van

EUPHRASIE LIMPENS

en

NATHALIE VAN OVERTFELD

verveerd met de nijverheidsdecoratie van 1^o en 2^o klas ;

geboren te Oudenaarde den 21 December 1825 en

aldaar overleden den 25 April 1899,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Bij iedereen genoot deze brave man de grootste achtting en niemand sprak van hem eenig kwaad. Hij was immers een voorbeeldige werkmán en goede christen.

Gedurende omtrent zestig jaren diende hij getrouwelijk zijne meesters, de wet Gods indachtig: gij zult werken en in het zweet uws aanschijns uw brood verdienen.

Standvastig en onwankelbaar in zijn geloof, niets ter wereld was in staat hem van zijne plichten af te keeren.

Met eene volkomene onderwerping aan Gods wil verdroeg hij de pijnen zijner ziekte, tot dat hij eindelijk uitgeput van krachten, met den naam des Heeren op de lippen, de dood der rechtveerdigen insliep.

Troost u met mij Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat een dal van tranen voor het rijk der hemelen intetreden. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.