

De rechtveerdige sterft gerust; zijne dood is de omgang tot een beter leven. H. Bern.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

LODEWIJK VANWINNENDAELE,

echtgenoot van Jofvrouw

COLETA GALL,

geboren te Everbeke den 1^o December 1822, en aldaar godvruchtig overleden den 22 November 1892.
Versterkt door de Sakramenten onzer Moeder de Heilige Kerk.

Hij was eenvoudig en oprecht man, vreesde God en week af van het kwaad. Job. i.

Hij heeft zijne langdurige kwalen kloekmoedig verdragen, indachtig zijnde dat de Heer kastijd die hij bemint, (Hebr. xii) en dat het door vele kwellingen is dat wij het rijk Gods moeten ingaan. Act. xiv.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. (Hier.) En indien het pijnlijk is voor dezen hunne Ouders te verliezen, is het echter troostelijk te gedenken dat zij deugdzaam geleefd hebben en voor erkentenis niets anders verlangen dat men voor hun bidden

Belijd. H. Aug.

Lieve kinders, bloedverwanten en vrienden, indien gij mij bemint, gij zult mij bewijzen uwer liefde geven met voor mij te bidden. (Greg.) En gij, mijn Zoon, gedenk u mijner aan het altaar des Heeren. H. Aug.

G E B E D .

O Heer, door de voorspraak van de koningin van den H. Rozenkrans, verleen de eeuwige rust aan de ziel van uwen dienaar Lodewijk. Amen.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht. (300 dagen afluat.)

R.

I.

P.

Drukk. Avoux - De Vlaminck, Geerardsbergen.