



# Ter Zaliger Gedachtenis

VAN MIJNHEER

## Jozef Van Yperzeele,

WEDUWENAAR VAN JUSTROUW

## URSULA NAESSENS,

Geboren te Meter den 17 Februari 1794, en aldaar  
overleden den 14 April 1877,

Lid van het Genootschap van den  
H. Franciscus-Xaverius.

De onderdom is eene eerekroon, als hij gevonden wordt op den weg der rechtvaardigheid.

Prov. 16, 31.

Bewaar in uw hart het geheugen van uwen vriend.

Ecc. 38.

Hij was eenvoudig en recht; hij vreesde God en week af van het kwaad. Vol dagen, die krachten hem onthrekende, is hij in den Heer ontslapen met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil.

Job I. — Gen. 25.

Zijn leven was godvruchtig voor den Heeren stichtend voor ons.

H. Aug.

Lieve kinderen, bemint elkanderen, leeft in vrede en vergeet nooit hetgeen ik voor u gedaan heb; bidt voor mij, want de oordelen Gods zijn verschallig van die der menschen. En gij, mijne twee zonen, vergeet mij niet bij het Altar der Heeren.

Zoet Hart van Maria, wees mijne behoudenis.

**R. I. P.**

Audenaarde, Suetpersdrukk van Th. Deros.