

Zij was rechtveerdig en volmaakt onder hare medemenschen; zij leefde voor God.

GEN. VI, 9.



BID VOOR DE ZIEL

van

CATHARINA VAN DE CATSYNE

echtgenoot van

PHILIPPUS VAN DER BRUGGEN,

geboren te Nederbrakel

den 21 April 1831 en overleden te Maarke-Kerkhem

den 9 Februari 1900,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De man eener goede vrouw is gelukkig, want het getal zijner jaren is dubbel. De werkzaamige, de deugtzame vrouw is de vreugd van haren man en vervult zijne levensjaren met vrede. **EOCL. XXVI, 1, 2, 3.**

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van dengene die ons moet oordeelen. **MARG. MARIA.**

Dat de zeer rechtveerdige, zeer hooge en zeer minnelijke wil Gods, gedaan, geloofd en eeuwig in alles verheven worde. **(100 d. afl.)**

Mijn lieve Echtgenoot, Zoon en Bloedverwanten, thans zijt gij wel bedroefd, doch ik zal u wederzien en dan zal uw hert zich verhengen. **H. JOAN. XVI. 22.**

Wij zullen Jesus te gemoet gaan, tot Hem worden opgenomen en voor altijd bij den Heer zijn. Troost elkan-
der met die gedachten. **THES IV, 16, 17.**

De Akten van Geloof, Hoop en Liefde verwekken.
(7 jaar en 7 quadragenen afaat.)

R. I. P.

.....
Andenaarde, Bevernaege gebr., Krekelput.