

Ik heb getijverd voor het goede, en zal niet beschaamd worden.

EccI. 41. 24.



## BID VOOR DE ZIEL

van den Eerw. Heer

JUDOCUS EDUARDUS

VAN DE KERCKHOVE,

Geboren te Gent 18 Mei	1817,
Priester gewijd te Gent Dec.	1842,
Coadjutor te Mariakerke Jan.	1843,
Onderpastoor te Overboulare Febr.	1843,
id. te Meerbeke Juni	1852,
Pastoor benoemd te Moorsegem 1 Sep.	1861,
en aldaar overleden den 31 Maart	1882.

Dit is onze roem: de getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods, en niet volgens de wijsheid der menschen, in deze wereld verkeerd hebben. 11. Cor. 1. 12.

Dit is mijn troost dat God mij in het opleggen van kwellingen niet heeft gespaard, en dat ik zijnen heiligen wil niet heb tegongesproken. Job. VI. 10.

Hij was de vader der armen en de steun der weezen. — Bidde, vasten en aalmoezen geven, is beter dan schatten gouds op te sluiten, want de aalmoes berrijdt van de dood, en zij is het die de zonden uitwischt, en barmhertigheid en het eeuwig leven doet vinden.

Tob. XII. 8. 9.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat.)

Zoet hert van Maria, wees mijne behoudenis. (300 dagen afaat.)

Andenaarde, dr. van Vandendriessche, opv. van Devos.