

Al degene die in huis waren stortten bittere tranen,  
doch Jesus zegde hun : Troost u ; dit kind is niet dood :  
het slaapt !



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van ons diepbetreurd Zootje

AIMÉ-FRANS VAN DE MERGEL

Geboren te Nederbrakel  
den 3 Februari 1885 en aldaar over-  
leden den 4 October 1893.

—

Zijne schoone ziel was aangenaam in Gods oog ;  
daarom is hij ras weggevoerd, opdat de boosheid zijn  
verstand niet zou bederven, of het bedrog zijne ziel  
verleiden. Ps. 11.

—

Ons schijnt de levensbleem door den stormwind  
afgerukt ; maar 't is des Heeren engel die onze schoons-  
te bloemen plukt, en zoo het lieflijkst gebloemde der  
aarde verzamelt in 's hemels bloemengaad.

H. Franc.

—

Daarom bedroeft u niet lieve ouders, lijk degene die  
geene hoop hebben ; het kind dat gij beweent is niet  
verloren ; het is u voorgegaan in het land der leven-  
den, om voor u bij den Heer ten beste te spreken.

H. Paul.

—

De Heer heeft hem ons gegeven hij heeft hem ons  
ontnomen, dat de naam des Heeren gebenedijd zij !

Job.

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Fresse-Van Pevensge.