

Na God heb ik op U, o Maria, altijd mijne hoop
gesteld. H. Alph. Lig.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN VROUW

Eudolie-*Vir*ginie Van De Mergel

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

RICHARD MENSCHAERT

Geboren te Nederbrakel den 17 Mei 1840
en aldaar overleden den 27 Januari 1893

Verstevkt door de HH. Sakramenten.

De wet der waarheid was in haren mond, en geene
ongerechtigheid werd op hare lippen gevonden; in
vrede en gerechtigheid heeft zij gewandeld, daarom
was zij van iedereen bemind, en blijft hare gedach-
tenis in zegen. Paul. XXI. 19.

Gedurende 30 jaren was haar hert het middenpunt
harer familie, en haar lichaam de verzamelplaats aller
smarten. Gedurende dien langen tijd beminde en ver-
trooste zij hare nabestaanden als de teederste der moe-
ders, en werd zij ook bemind van haren echtgenoot en
kinderen. Van haar mag men zeggen dat zij het toon-
beeld was eener beminnswaardige moeder.... Zij was
altijd dezelve, altijd zoetaardig, altijd gediensstig, al-
tijd verkleefd, altijd vergenoegd en glimlachend, te
huis zoowel als bij de menschen.

Vaarwel beminden Echtgenoot, en gij lieve Kinderen,
ik vertrek uit deze wereld, waar ik veel heb geleden....
Ik heb U allen zoo teederlijk bemind.... Blijft onder el-
kander vereenigd... Bemint uwen Vader al de dagen
zijns levens en vergeet mij niet in uwe gebeden?...
Vaarwel, vaarwel, welhaast zien wij ons weder.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. (300 dag. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene-Van Pevenaegs