

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.  
100 dag. afl.

BIDT VOOR  DE ZIELRUST

VAN ZALIGER

## PETRUS-FRANCISCUS VAN DE MERGEL

ECHTGENOOT VAN VROUW

JULIANA DE MULDER

geboren te Nederbrakel, den 19 Januari 1814  
en aldaar godvruchtig  
in den Heer ontslapen den 28 Januari 1885  
VOORZIEN VAN DE HR. SAKRAMENTEN

Hij was een man van vast geloof; zijn blijde geest en rechtschapen karakter verworven hem de liefde van allen die met hem handelden.

Door een godvruchtig leven voorbereid en vol betrouwen in het lijden van Jesus en in Maria die hij standvastig veroerd had, zag hij met volkomene onderwerping de dood naderen.

Bemide Echtgenooten, wij waren zoowel te zamen; valt het scheiden u hard, het gedacht dat ik u in den Hemel wacht moet u vertroosten.

Durbare Kinderen, bij dage en bij nachte heb ik voor u gewerkt; gij waart mijne vreugd in mijn leven, gij zult mijne kroon zijn in de eeuwigheid. En gij mijne zonen, in de vreugd mijns herten heb ik u den Heer opgeofferd, eens aan het altaar, vergeet uwen vader niet.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde  
300 dag. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.  
300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Prene.