

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de
wegen der rechtvaardigheid gevonden worden,
Prov. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIE VAN DE MERGEL

Lid der congregatie van O. L. vrouw, en
der derde orde van den H. Franciscus.

geboren te NEDERBRAKEL den 24 Juni
1811, en aldaar godvruchtig overleden den
15 Juli 1898.

VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

Ik was verheugd dat tot mij gezegd werd:
wij zullen het huis des Heeren binnen treden

Ps 121.

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn,
want zij zullen God zien. Math III.

Haar heilig en godvruchtig leven, hare
eenvoudigheid, hare voorzichtigheid in het
spreken, hare gedienschtigheid, hare rechtzin-
nige, minzaam en zedige handelwijze en
haar levendig geloof maakten steeds eenen
diepen indruk op al die haar kenden, oo't
was zij van iedereen bemind, en haar aan-
denken zal in zegen blijven.

Barmhertige Heer Jesus geefhaar de eeuwige rust
100 dagen afaat.

R. I. P.

O. V. Nieuwenhove-V. D. Driessche Nederbrakel.