

†
BIDT VOOR DE ZIEL

van

FREDERIK VAN DE MERGEL,

echtgenoot van

AMELIA AMOES.

geboren te Nederbrakel den 7 Mei 1803, overleden
te Delftinge den 23 Maart 1884.

Voorzien van de HIL. Sakramenten

Deze man was rechtschapen van hert. vreesde
God en week af van het kwaad. (Job. I.I.)

Hij had medelijden met den armen en deelde hem
van zijne goederen mede, omdat hij wist dat de al-
moes de zonden uitwischt en barmhertigheid en
het eeuwig leven doet vinden. (Job XXX, 24.)

Met verduidigheid verdroeg hij de pijnen zijner
ziekte, overtuigd zijnde dat het lijden dezes tijds
van geen gewicht is, tegenover de toekomstige heer-
lijkheid die in ons veropenbaard zal worden.

(Rom XIII. 18)

Hij zag met gerust gemoed en een levendig ge-
loof de dood naderen; hij stierf met een vol betrou-
wen op God. (Mach.)

Hij was blijde toen men hem zei: Gij zult het
huis des Heeten binnen treden. (Ps. 121)

Mijn Zoon, eer en bemin uwe moeder al de da-
gen haars levens. (Job. IV. 3.)

Barmhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren 7 quad.)

R. L. P.