

Wees altijd bereid en leef zoo dat de dood u nooit  
ontbreijde vinde. Th. a K.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

**PETRUS VAN DE WALLE**

ZOON VAN WAJLEN

**JOSEPHUS EN ISABELLA PYCKE**

Geboren te Nederbrakel, den  
12 December 1849, en aldaar overleden den  
29 Augusti 1890.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

God mengelt het geluk dezer aarde  
met bitterheid opdat wij een ander  
geluk zouden zoeken. H. Aug.

Hij was een man zonder geveinsd-  
heid, hij was rechtveerdig, vreesde  
God en week van het kwaad af. Ook  
was hij van God en van de menschen  
bemind. Job. Eecl.

Mijne Zusters en naastbestaanden  
beweent niet eene scheiding die maar  
korten tijd zal duren. Blijft één in  
geest en in herte, leeft in vriendschap  
en de God van liefde zal met u zijn.

H. Cor.

Zoete Harten van Jesus en Maria, wees mijne toevlucht,  
(300 dagen af.)

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frene-Van Pevensage, Boekdr.