

Geloofd zij Jesus- Christus; Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
VICTORIA VAN DE WALLE

ECHTGENOOTE VAN
Eligius Verstichelen

*geboren te Nederbrakel den 1 April 1843, en te Ste. Maria -
Audenhove in de vrede des Heeren overleden den 8 Januarij
1900,*

Lid van de H. Familie en het H. Hert.

Versterkt der H. H. Sacramenten.

Heer, groote pijn heb ik geleden in mijn lichaam,
maar ik heb ze met vreugde des herten om uwent-
wille verdragen. 2 Mach. VI.

Die den Heer dienen, zullen een leven hebben door
zaad met beproevingen, welke hen eene eeuwige
kroon zullen verdienen, want het lijden van dit leven
is de bloem die de vrucht der glorie voorgaat. H. Gr.

Troosten wij ons: de genaden, die God haar ge-
schonken heeft, om haar tot de dood te bereiden
geven ons het zoet betrouwen dat hare Ziel in de
armen der Goddelijke Barmhertigheid ontvangen is.

Mijne kinderen, bemint uwen vader bemint mal-
kander uit liefde tot God.

*Bid voor de overledene de akten van Geloof Hoopen en Liefde
7 jaren en 7 maal 7 dagen.*

Jesus Maria wees mijn toevlucht. 300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-V. D. Driessche Nederbrakel.