

Geloofd zij Jesus Christus; in het Allerheiligste Sacrament des Altaars. (100 dag. afl.)



Zalige Gedachtenis

VAN DAMME

Maria Justina Anna Van de Walle,

WEDUWE VAN MIJNHEER

MARCEL DE BUCK,

geboren te Audenaarde den 1 Juni 1805,
en aldaar overleden den 28 Mei 1888.

—
Heer ik heb de schoonheid van uw huis bemind, de plaats waar uwe glorie zich veropenbaard. Ps. 25.

Zij was de steun der noodlijdenden, de hulp der hulplooze wees... de troost der bedrukte weduwen, de moeder der armen. Job 29.

Met stichtende verduldigheid verdroeg zij de kwellingen eener langdurige ziekte, en sliep zachtjes in den Heer, met eene volle onderwerping aan zijnen Goddelijken wil, en een onbegrenst betrouwen op haar goede Moeder Maria.

Hare belooning zal groot zijn omdat den Heer haar waardig gevonden heeft. Sap.

H. Hert van Jesus wees mijne liefde. (300 dagen afaat.)

H. Hert van Maria wees mijne zaligheid. (300 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, dr. van A. Vandendriessche.