

*De mensch leeft korten tijd en is vervuld met vele ellenden.  
Hij gelijkt aan een bloem, die nauwelijks ontkoken is en reeds  
verdoelt; hij verdwijnt als een schaduw.*



300. IV

## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER.

**JULIUS-JOSEPH-ASTERIUS VANDE WALLE,**

overleden te Oudenaarde, den 16 Mei 1882,  
in den ouderdom van 31 jaren en 2 maanden,  
voorzien van de HH Sakramenten der stervenden.

In het midden mijner dagen daal ik neder in het graf. ....  
Doeb indien het pijnlijk is zoo jong te sterven, misschien is  
het gevaarlijk langer te leven. ... Daarom, o Heer, handel met  
mij naar uwen wil, en gebied dat mijne ziel in vrede worde  
opgenomen.

*In XXXVII, Ps. 6, temp. - Ges. III.*

Ik heb mijne ziel tot U verheven, o Heer; op U heb ik mijne  
hoop gesteld, laat mij niet beschaamd worden.

*Ps. XXIV.*

Beminde moeder, diebare familie, ik moet u verlaten.  
Het doet mij smert u ooit te hebben bedroefd, maar toch  
sterf ik gerust en tevreden.

Geheel verzekerd vergiffenis bekomen te hebben van u, hoop  
ik dat de goddelijke barmhartigheid mij zal willen opnemen  
in de hemelsche vreugde, en mij vergunnen sal u van daar  
bonderveoudig tezeg te geven, al wat uwe goedheid voor mij  
op aarde gedaan heeft.

*St. Rosa van Ké.*

Genadige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

*(7 jaren en 7 quars. Afschaf.)*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

*(300 dagen ofstaat.)*

**R. I. P.**