

Altijd bereid om te sterven, is zij van de dood
niet onvoorzien overvallen geweest. II AMBA.

†
Bid voor de Ziel

VAN ZALIGER

MARIA COLETTA VANDENDRIESSCHE,

Huisvrouw van

Petrus Ludovicus Scheffer,

Geboren te KORTRIJK

den 2 Juni 1799 en godvruchtiglijk in den Heer
ontslapen den 17 Januarij 1874.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig in hare godvruchtigheid, volmaakt in hare overgeving, zoetsardig en overvloedig in hare liefde, en bemind van God en van de menschen, hare gedachtenis zal in zegen gehouden worden.

JOB. I. ECCL. XLV.

Zalig is de mensch die de beproeving uitstaat; want na beproef geweest te zijn, zal hij de kroon ontvangen die God bereid heeft voor die hem beminnen.

ECCL. XXXI.

Hoe gelukkig zijn dezen, o Maria, die geerne uwen naam aanroepen; bij het naderen der dood zullen zij niet vreezen, en hun naam is reeds op het boek des levens geschreven.

H. BERN.

MIJNE KINDEREN! Gij weet hoe ik onder u geloofd heb, en niets nagelaten van hetgeen u kon nuttig zijn. (ACT. XX.) Ik ga tot God, en beveel u aan zijne heilige barmhertigheid.

H. FRANÇ.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

(300 dagen Afl.)