

De pynen des doods hebben my omringd... ik heb den naem des Heeren aenroepen... en ik heb Hem gezeid: O Heer dat uwe wil geschiede! *Ps. xvii, 50; Ps. cxiv 4; Matth. vi, 10.*

## Bid voor de Ziel

VAN MYNHEER

### AUGUSTUS VANDEN ABBEELE

geboren te Nukerke,  
den 19 augusty 1839, en aldaer overleden  
den 27 maert 1863.

Hy diende God dag en nacht in bidden en in smeeingen, (*Prov. xxii, 9.*) sprak niet dan met volle wysheid, en aen zyne lippen ontvloog er niet dan worden van zachtmoedigheid, (*Prov. xxxi, 26.*) alzoo weinigen tyd geleefd hebbende, heeft hy den loop volbragt van een lang leven, (*Sap. ii, 13.*) en daerom heeft God, die den regtveerdigen zegent, hem spoedig willen beloonen. (*Eccl. xi, 24.*)

Bemind van God en de menschen, zyne geheugenis is in zegen. *Eccl. xliii, 1.*

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert en myne ziel. Jesus, Maria, Joseph, sta my by in de uer myner dood.—Jesus, Maria, Joseph, in uwe handen beveel ik mynen geest. (300 dagen afaet.)

Druk van H. Rynvaen vr. Demalander te Ronsse.