

De rechtveerdigen zullen eeuwig leven, de  
Heer bewaart hier hunnen loon, en de Aller-  
hoogste draagt zorg voor hen. Sap. V. 16.



*Bid voor de Ziel*  
van

**Fredericus Van den Berghe,**

echtgenoot van

**Marie-Louise De Clercq,**

geboren te Bevere den 9 Februari 1813  
en er overleden den 3 Februari 1892,  
lid van de confrerie van den H. Schapulier  
en van den H. Franciscus-Xaverius.



Recht en goed van aard, deze man was waar-  
lijk minzaam en voorkomend in geheel zijnen  
handel. H. Greg.

Van zijne jongheid af vreesde hij God en on-  
derhield nauwkeuriglijk zijnegeboden. Hij bleef  
in de vrees des Heeren kloekmoedig voltherden  
en diende God al de dagen van zijn leven.

Tob II. 13. 14.

O Maria, mijne teedere moeder, naast God  
waart gij in alles het eenigste voorwerp mijner  
liefde, wees nu ook voor mij de deur des hemels.

H. Lig.

Mijne kinderen, dient den Heer in waarheid en  
tracht te doen hetgeen hem aangenaam is — eert  
uwe moeder gelijk God het u bevolen heeft. —  
hebt tot elkander eene ware liefde — vergeet  
uwen vader niet, en gij, mijn zoon, wees mij  
indachtig aan het altaar des Heeren.

Tob. XIV. 10. Deut. V. 16. Rom XII. 10. H. Aug.  
Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert,  
maak mijn hert gelijk aan het uwe.

300 dagen afaat.

Zoet hert van Maria wees mijn toevlucht.

300 dagen afaat.