

Dat uw wil, o Heer geschiede, en niet de onze.



*Godvruchtige nagedachtenis*

van Mijnheer

**Remi Frederik Van den Berghe,**

geboren te Bevere-bij-Audenaarde  
den 25 Januari 1866,  
en aldaar overleden den 4 Juni 1894,  
voorzien van de H.H. Sakramenten  
der stervenden.

Lid der Confrerien van den H. Schapulier,  
van den H. Vincentius-a-Paulo en den  
H. Franciscus-Xaverius.

De Heer is het deel mijner erve en mijns  
drinkbekers; Gij zijt het, o Heer, die mijn erf-  
deel zult wedergeven in den hemel. Ps. XV.

Hij was een voorbeeldige jongeling, deftig  
van zeden, en van jongs af in alle deugden ge-  
oefend.

Zijne goedaardigheid, zijne verdueligheid  
grooter dan de smerten eener langdurige zieke-  
lijkheid, zijne liefde tot God en zijne volmaakte  
onderwerping aan den Goddelijken wil, gaven  
hem zooveel troost, dat hij heeft mogen zeggen:  
"Neen! nooit hadde ik geloofd dat het zoo zoet  
was te sterven."

Gelukkig hij die leeft en sterft onder Maria's  
bescherming. H. Alphonsus.

Beminte Moeder, Broeder en Zuster, ik moet  
u verlaten; doch ik hoop dat de goddelijke  
barmhertigheid mij zal willen opnemen in de  
hemelsche vreugde. Vergeet mij nochtans niet  
in uwe gebeden en gij, mijn Broeder, wees mij  
indachtig aan het altaar des Heeren.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert,  
maak mijn hert gelijk aan het uwe. 300 d. afl.

**R.**

**I.**

**P.**