

O Heilig kruis, op U heb ik mijne hoop gevestigd.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ANNA-THERESIA VANDENBORRE

WEDUWE VAN

Franciscus Van Wymeersch

geboren te St-Martens-Lierde en overleden te
Geerardsbergen den 23 Februari 1897, in den ouderdom
van 63 jaren.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

— — — — —
wa: eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend en
verwijderde zich van het kwaad.

De Heer bewaart de zaligheid als een schat voor
degenen die recht van hert zijn, en beschermt degenen
die in de eenvoudigheid wandelen.

Ontferm u mijner, beminde bloedverwanten en vrien-
den, want de hand Gods heeft mij getroffen.

O lieve kinders, wilt op mijn graf niet weenen.

Het hemelsch vaderland is aan mijn oog verschenen.

Blijft gij in de deugd getrouw, en volgt mijn stappen
na.

Gij ontvangt denzelfden loon, vaartwel, ik wacht u
daar.

Jesus, Maria, Joseph, verlicht ons, staat ons bij,
maakt ons zalig. Amen. (200 d. afl.)

R.

I.

P.

Geerardsbergen. Drukk. A. Maquestiau, Grootte Markt.