

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

2 MACH. XII, 46.



ZALIGE NAGEDACHTENIS

VAN DEN HEER

LUDOVICUS VAN DEN BOSSCHE,

ZOON VAN

Petrus en van Angelica Beernaert,

ECHTGENOOT VAN

Sidonia Scholastica Minnaert,

geboren te Bevere den 21 November 1822
en aldaar overleden den 4 Augusti 1887.

voorzien van de laatste III. Sacramenten.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers top aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn. — Onze dagen zijn als eene schaduwe op de aarde en wij verblijven er slechts een oogenblik. I PARAL. XXIX, 4, 2.

God zal den mensch loon naar werken geven, en Hij zal iedereen volgens zijnen handel en wandel vergelden. JOB XXXIV, 11.

Vaarwel mijne beminde echtgenoot, vaartwel mijne lieve kinderen; bemint en eert uwe moeder; vergeet hare lessen niet en weest de troost van elkander.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede ruste. (100 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomerik Bevernaege, gebroeders.