



VAN DAG IK.... MORGEN GT.

**BIDT VOOR DE ZIEL**

VAN

**Maria-Theresia Van den Bossche,**

*Geboren te Nederbrakel den 2 September 1828,  
aldaer, na eene langdurige ziekte,  
in den Heer ontslapen den 19 September 1854,  
voorzien van de HH Sakramenten  
der stervenden.*

*Ik heb rustlooze dagen en smertvolle nachten geteld.  
Doch ik troostte my wetende, dat de Heer kastydt die  
hy bemint.* **JOB VII, 3. HOEBR. XII 6.**

Gy weent, myne broeders, omdat ik de wereld verlaten heb; en ik heb medelyden met uw ballingschap, alwaer gy blootgesteld zyt aan menigvuldige gevaren.  
**H. BASSI.**

De gezondheid is maer een ydel woord, het leven een droom.... Maer de dood is voor den regtveerdigen het einde van alle lyden, en het begin van een eeuwig geluk.  
**BOSS... H. ANT. PAD.**

**GEBED.**

O God! wy smeeken u, hebt medelyden met de ziel uwer dienares, **MARIA-THERESIA**. En omdat zy altyd in U gehoopt en geloofd heeft, aenveerd haer, door de verdiensten van O. H. J.-C. in de plaats van verkooling, licht en vrede. Amen.

**R. I. P.**

Geerardsbergen, J.-A. STOEQUART.