

Men sterft de dood der heiligen, wanneer men sterft teene-
maal overgegeven aan den wil des Heeren. (Afg. de Lig.)



Zalige Gedachtenis

van

Jan Baptist Van den Bosschelle,

Echtgenoot van

MELANIA HOSTE,

Geboren te Mactar den 28 Mei 1801, en aldaar in den Hoer
ontslapen den 21 April 1864.

Zalig is de mensch die geduldiglyk de kwellingen lyd; want
na de beproevingen zal hy de kroon des levens ontvangen die
God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen. (Job.)

Myne kinderen, hebt elkanderen lief (Joan.); dient getrouwelyk
uwen God, en volbrengt in alles zynen aanbiddelyken wil;
eert uwe moeder al de dagen haers levens (Job) — Weent over
myne dood niet, ons afscheid zal niet langdurig zyn; weest my
inzachtlyk in uwe gebeden, en dan zullen wy ons wederomzien
in den Hemel. (B. Lig.)

O Maria! zonder vlek ontvangen, bid voor ons die tot U on-
zen toevlugt nemen. (100 dagen sjaet toepasselyk aan de zielen
des vagevuers.)

R. I. P.

Audenserde, De Vos, Hoogstraat.