

Zij was eene moeder zeer te bewonderen,
weerdig om in het geheugen te blijven van iedereen

BID VOOR  DE ZIEL

VAN JUFVROUW

Maria-Coleta Van den Bulcke

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

MARIN HAELTERMAN

geboren te Michelbeke den 26 Maart 1850

en overleden

te Elst den 19 Februari 1883.

O lieve man, weent toch niet meer ;
Ik heb nu hell en rust gevonden ;
Ik zweef omhoog thans bij den Heer,
En mag zijn lofsang reeds verkonden.
Wel droevig was op aard mijn lot,
Ik heb niet lang, maar veel geleden ;
Gezegend zij de wil van God,
In 's hemels woon ben ik getreden.
En hier in dit gezegend oord
Zal ik voor u Gods bijstand vragen ;
O lieve man, aanhoor mijn woord
Wil voor ons kinders zorgje dragen ;
Leid hen toch langs het pad der deugd ;
Leer hun het goed en 't kwaad vermijden ;
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd.
Dan voelt gij troost in al uw lijden.
O kinders lief, vergeet mij niet.
Ik minde u allen toch zoo teder
En boven hier in 't blij verschiet
Ziet gij eens uw moeder weder.

Zoot Hart van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dagen afaant).

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Frene.