

De dood is de eeuwige rust voor hen die, op de onstuimige zee des levens geslingerd, de veilige haven bereikten.

H. Ambr.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN MEVKOUW

JULIANA VAN DEN DOOREN

WEDUWE VAN MIJNHEER

1806 PETRUS VIDTS

geboren te Nederbrakel en aldaar overleden  
den 22 Juni 1892

in den ouderdom van 86 jaren.

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

Omdat gij aan God aangenaam waart, was het noodzakelijk dat de beproeving u overkwam. De Heer kastijdt die Hij bemint; maar na het onweer geeft Hij stilte, en die in tranen zaalen zullen in vreugde maaien. Tob. III. Ps 125.

Nu zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zal ik u wederzien; dan zal uw hert verblijd zijn, en niemand zal u van die vreugde berooven. Job. XVI.

Mijne Kinderen stelt uw betrouwen op God alleen, met geheel uw hart, en steunt niet op uw eigen verstand, als op een broos riet, maar bouwt uw huis op de grondslagen die uwe kristene ouders u hebben voorbereid. Spreuk III.

Denkt op den Heer in al uwe wegen en Hij zal uwe schreden recht maken. Vergeet nooit dat weinig goed, met de vrees des Heeren, kostelijker is dan schatten die aanzienlijk zijn, en toeh noest uw hart zullen verzadigen. Spreuk III. XV.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid (300 dag. aß).

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene-Van Pevenaege, Boekdrukker.