

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft; dat zijn heiligen Naam gebenedijd zij. Job. I, 21.



ZALIGER GEDACHTENIS

VAN DEN EERWEERDEN HEER

OCTAAF VAN DEN ABBEEL

Geboren te Zele den 9 Juli	1865
Priester gewijd te Gent den 22 September	1888
Leeraar in 't Gesticht te Ledeborg, den 7 Januari	1889
Onderpandoor te Nederbrakel, den 30 Januari	1896
Aldaar gedvruchtig overleden den 1 November	1900

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Eene zaak vroeg ik van den Heer, die begeere ik: te wonen in des Heeren huis, al mijne levensdagen. (Ps 26:4.)

Hij verstond dat vreugde op aarde, alle goed te boven gaat — maar vreugde in den Heer — en altijd was hij vriendelijk, waar hij zich mocht bevinden.

Eccl. III. 12. — Philip, IV. 4. — Eccl. 38:6.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend en ze altijd den armen toegereikt.

Prov XXXI: 20.

O lieve Bloedverwanten en Vrienden, wilt mij indachtig zijn aan het altaar des Heeren en in uwe gebeden.

O Maria, naast God waart Gij altijd mijne hoop, bid voor mij. H. Lig.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 dag. afl).

H. I. P.