



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffrouw

ELISABETH VAN DEN ENDEN,

*geboren te Oudenbosch den 8 Januari 1812,
en aldaar, voorzien van de H. H. Sacra-
menten der stervenden, godvruchtig in den
Heer ontslapen den 15 Januari 1885.*

Zij ging de wegen van haar huis na, en heeft haar brood niet in ledigheid gegeten. Zij opende hare hand voor den behoeftige, en strekte hare handen uit tot den arme. Wat zal ik zeggen van hare godsvrucht? Zij bad zoo gaarne. Zij was uw kind, o Maria! toon dat ge hare moeder zijt.

Spr. XXXI, 27, 20. H.H. Ambr. August.

Heer ik heb de schoonheid van Uw huis bemind: daarom heb ik ook in de eenvoudigheid mijns harten blijmoedig alles opgedragen.

Ps. XXV, 8. 1 Paral. XXIX, 17.

Mijne dierbaren! Vergeet mijne zuchten niet, denkt aan hetgeen ik geleden, en aan de zorgen, die ik voor u besteed heb. U verlatende, vraag ik geene tranen, maar gebeden en offeranden. Ik bid u, dat gij mij aan het altaar indachtig zijt, waar gij u ook bevindt. Wanneer gij spreken zult tot het H. Hart van Jesus, vergeet niet, uw hart ook te doen spreken voor mij.

H.H. Joës Chrijs. August. Ambros. Franc. Sal.

Genadige Heer Jesus! geef haar de eeuwige rust.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

R. I. P.