

Gelukkig degene die in den Heer sterven.

ACT. AP. XIV, 15.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van Nijlmeer

Josephus Vandenhoute,

geboren te Everbeke, den 40 April 1817, en aldaar
overleden, den 8 Maart 1881.

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was ongeveinsd en recht van hert, vreesde God en
vluchte het kwaad, daarom wierd hij van iedereen geacht
en niemand was er die een woord tot zijn nadeel sprak.

Jon 1.

Van zijne kindschheid opgevoed in de vrees des Heeren,
heeft hij alle de dagen van zijn leven in de wegen zijner
geboden gewandeld, daarom is hij in vrede gestorven.

Ton. vii, 6.

Gelukkig de gese welkers leven zonder vlek is en die
wandelen volgens Gods wet.

Ps. 118.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.

7 jaren, 7 maal 40 dagen.

Mitsaam hert van Maria, weest mijn toevlucht.

300 dagen afaant.

R.

I.

I.

Gezardsbergen. — Drukkerij van A.-E. BERCKMANS.