

Maria, zy was uw kind, toont dat gy hare moeder
zyt.

H. Ann.

†
EID VOOR DE ZIEL

VAN

CORDULA VAN DEN HEULE,

geboeren te Audenaerde den 9 September 1813,
en aldaer overleden den 30 September 1857,

*Lid van den Raad der Congregatie
van O. L. V. van Pamele.*

Van hare kindschheid af opgevoed in de vrets des
Heeren (Joa 2), heeft zy al de dagen van haer lo-
ven in de wegen zyner geboden gewandelt.

Ps. 118.

Iedergen achtte haer voor hare godvreesandheid
en hare vreedzaamheid, en niemand was er die een
woord tot haer nadeel sprak.

JESITH 8.

*God heeft gewilt dat zy, door de schrikkelgkste
pynen beproefd, eens engelsche verduldigheid en
overgeeving aen zynen wil deed uitschynen, om zoo
een schoon leven door de zachtste en kostbaerste
dood te bekroonen... dat zy daer ruste in vrede!!
dat zy voor eeuwig smake dit geluk beloofte door
deze woorden van J. C.: Zelig zyn de vreedzame,
want zy zullen kinderen Gods genoemd worden.*

MATTH. 9.

Jesus, Maria, Joseph, staet my by in de uer my-
ner dood. (100 dagen afaet.)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernarge.