

en het werd my vergund

Het is niet mogelijk dat een kind van Maria verloren
gaet. S. EPHREM.



WEEST GEDACHTIG BY GOD

DE EERWAARDE ZESTER

Maria Aimée Teresia van het H. Hert,

(IRENA VANDENHULLE),

zy werd geboren te Audenaerde, den 7 mei 1856;

trad alhier in het klooster der Carmelieten,

den 25 juny 1857;

doed er hare plegtige belofte, den 24 juny 1858,

en stierf er godvruchtiglyk, den 4 october 1864.

Wie zal er waardig zyn, Heer, in uwe Tabernakelen
te wonen, en zich uit te rusten op uwen heiligen
berg? Ps. xiv, 4.

Het is deze, die den weg der onschuld bewandelt,
en die de pligten der rechtvaardigheid vervult.

Ps. xiv, 2.

Verwerp niet, o Heer, de wenschen die ik u voor
de zaligheid van myne naestbestaenden opdraeg; doe
hen altyd de wegen der rechtvaardigheid bewandelen,
opdat zy eens met my deel mogen hebben in het geluk
uwer uitverkorenen.

R. I. P.

Myn Jezus, heb medelyden! — Eenfeel dagte afleet.

De Moeder Gods omhulde my met een kleed van zaligheid

een wit en schitterend kleed te dragen. Oorprisc van Str Teresia.

J. B. D. Hemelsnot, vroeger Vanryck.-Lepère, by S. Baefs.