

Zij was bemind van God en van de menschen en hare gedachtenis is in zegen. ECOL. XLV.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

### **Maria Sophia Van den Meersschaut,**

geboren te Bottelaere, den 17 februari 1865,

en aldaar overleden den 19 mei 1929;

*Lid der Congregatie van het Allerheiligste Hart  
van Jesus.*

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat den toekomenden dag voortbrengen zal.  
PROV. XIX.

Van alle kwade wegen heb ik mijne voeten afgekeerd. (Ps. CXVIII.) Daarom, betrouw ik vastelijk de goederen des Heeren te zien in de aarde der levenden. PS. XXVI.

Kom, gezegende mijns Vaders, bezit het rijk dat voor u bereid is van den beginne des werelds af, want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven... ik was ziek en gij hebt mij bezocht... Voorwaar ik zeg het u, al wat gij aan eenen van de minsten mijner broeders gedaan hebt, dit hebt gij aan mij gedaan. MATTH. XXV.

Zoete Harten van Jesus en Maria, wees mijn toevlucht. — *Telkens 300 dagen afdaat en eens in de maand volten afdaat, vergund door PIUS IX.*

R. I. P.

*Cent, J. B. D. Heinevoet, bij S. Baafs.*