

Gelukkig degene die in den Heer sterven.

(Act. Ap. XIV)

†

BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes - Baptista Vandeponzeele,

Echtgenoot van

Mevrouw Therese DETANT.

EN LID VAN DEN KERKRAAD,

geboren te Everbeke den 5 September 1805 en aldaar
overleden den 28 Februari 1884.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden

Hij was vol van geloof, eenvoudig rechtzinnig,
godvreezend en verwijderd van het kwaad, daarom
wied hij van iedereen geacht en niemand was er
die een woord ten zijne nadeele sprak.

(Job I — Judith VIII)

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen
in de vrees des Heeren overgebracht, daarom is hij
in vrede gestorven.

(Tob. VIII)

Waakt, want gij weet noch dag, noch uur, maar
al kwam de dood op het onverwacht, de rechtveer-
dige zal bereid zijn en hij zal de eeuwige rust
genieten

(H. Matt. — Sap. IV)

Genadige Jesus geeft hem de eeuwige rust.

(7 jaren 7 maal 40 dagen.)

Minzaam hert van Maria weest mijnen toevlucht,

(300 dagen afaat.)

R.

I.

P.