

De vader dien wij betreuren, was rechtschapen, vreedde
god, sloot zijn hart niet voor den arme, en week af van
het kwaad; daarom is zijne gedachtenis in zegen.

Job. — Eccl.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Antonius-Ludovicus
Van de Putte,**

Echtgenoot van Vrouw

MARIA-THERESIA JACQ,

Geboren te Bessert den 12 Februari 1812,
godvruchtiglijk in den Meer ontslapen te St-Denis-Boucle
den 30 Maart 1872.

Wij was getrouw aan al zijne plichten; de vreugd zijner
Echtgenooten, het geluk zijner Kinderen..... Hij was de
man die zich heminnelijk en aangenaam maakte aan de
samenleving, de vriend kostbaarder dan een broeder.

Prov. XVIII.

De goedhartigheid, de edelmoedigheid, het medelijden
waren hem eigen. — Zijn gebougen zal tot voorbeeld
wreken aan zijne talrijke vrienden.

Eccl. XLV.

Beminte Kinderen, gij rijt nu bedroefd, gij weent om-
dat ik van u gescheiden ben, maar vertroost u: wij zullen
elkander wederzien in den Hemel. — Eert uwe goede
Moeder al de dagen van uw leven; leeft in de vrees des
Heeren.

St-Basil. — Tob.

Teilige Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht.
(30e dagen afaat, toepasselijk aan de zielen des vag.)

AUDENAARDE, DR. TH. DEVOS.