

Waakt, omdat gij niet weet op wat uur uw Heer
komen zal. MATTH. XXIV, 42.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Hilarius Gustavus Fredericus

VAN DE PUTTE,

echtgenoot van Jufvrouw

Leontina Vansteenbrugge,

geboren te Tieghem, den 13 December 1853,
te Bevere in den Heer ontslapen, den 12 Juni 1892.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want Gij, o
Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.

Ps. IV, 9, 10.

Gij zult den rechtvaardige geleiden, Gij, o God, die
de harten en de nieren doorgrondt. Met recht verwacht
ik hulp van den Heer, want hij verlost degenen die op-
recht van hart zijn.

Ps. VII, 10, 11.

Hij verschrikte niet op het zien van den dood, omdat
hij den Heer gevreesd had, en dat God zelf zijne hoop
was... Zalig is de ziel van dengene die God vreest.

Eccl. 34.

Nu zijt gij wel bedroefd, mijne lieve echtgenote;
maar eenmaal zal ik u wederzien, dan zal uw hart blijde
zijn en niemand zal u uwe vreugde ontnemen.

Zoet Hart van Jesus, geef dat ik u altijd meer en meer
bemin! Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (600 da-
gen afsaat.)