

door zyne woorden,

O dood! o ongenadige dood! die de broeders
onthecht, en de banden der vriendschap breekt.

HIER. AD HELL.



BID VOOR DE ZIEL.

Van den eerverden Heer

Casimir Van Der Beken,

geboren te Berelghem, den 19 august 1806.

Priester geweyd te Gent, den 19 december 1835.

Onderpastor te Hobstade, den 22 juny 1838.

Onderpastor te Larenteghem, den 17 december 1838.

aldaer overleden den 9 april 1848.

Hetgene voor Gods oogen aengenaem was
heeft hy gedaen. Noch ter rechter noch ter slin-
ker zyde is hy er van afgeweken. IV RUC. XXII, 2.

Al waer men ootmoedigheyd vind, daer zal
men ook de ware wysheyd vinden. PROV. II, 2.

Den eeuwigen loon in den hemel zal even
zoo groot zyn als het geluk van alle de zielen
te samen die men door het voorbeeld van oot-
moedigheyd, liefde en andere dengden ter
zaligheyd zal gebragt hebben. DION. CARTH. DE
PROF. MONACH.

GERED. O God, die onder uwe Ministers,
nyen dienaar CASIMIR met de priesterlyke weer-
digheyd hebt bekleed: wy smeeken u, dat gy
hem ook in de hemelsche vreugden in hun
schoon gezelschap eeuwiglyk gelieft te verceun-
gen: Amen.

R. I. P.

Gent, Vanryckegem-Lepère, by S. Baels kerk.

Den Priester die God bemind, voef het volk

door zyn voorbeeld en door zyne aelmoessen. II. RUC.