

O Maria, mijn hart heet u altijd bemind, mijne  
tong heeft uwen lof verkondigd, bid thans voor  
mij.

H. BONAV.



**BID VOOR DE ZIEL**

van den Eerwaarden Heer

**Joannes Adolphus Van der Cruyssen,**

Geboren te Herzele den 31 Maart . . . . . 1858

Priester gewijd den 11 Junij . . . . . 1881

Onderpastoor benoemd te Erwetegem, den

13 Junij . . . . . 1881

sidaar in den Heer ontslapen den 30 Januarij 1886

versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wie zal den berg des Heeren opklimmen, of wie  
zal wonen in zijn heiligdom? Deze wiens handen  
of evlekt zijn, wiens hart zuiver is en die zijne  
ziel niet uiteloos heeft ontrangen, Ps. 24.

De verstandige en voorzichtige handelwijze van  
den jongen priester wettigt in zijnen mond op zijn  
sterfbed deze woorden van den H. Paulus: ik heb  
den goeden strijd gestreden, den loep voleindigd,  
het geloof bewaard, de kroon der gerechtigheid is  
mij bestemd. 2. Tim.

De deur des Hemels, staat open voor die hun  
betrouwen op Maria stellen. H. BONAV.

In den Hemel ben ik met Hem vereenigd dien ik  
op de aarde heb bemind. OFF. H. AGNES.

Hij was aangenaam aan God en aan de menschen,  
zijne geslachten blijft in zegen. Ecccl. 45.

Zoet Hart van Maria, weest mijne zittingheid.  
300 dagen afdacht.

**R. I. P.**

Sottegem, L. Vekeman.