

Hij was een man waarlijk goed en zachtmoedig
een ware Priester, eerwaardig van aanzien, eerbaar
van zeden, die van jongs in deugden geoefend was.
2 B. MACHAB. C. 14, XL, V. 2.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWAARDEN HEER

GUSTAAF VAN DER DONCK,

Pastor te Ressegem;

geboren te Voorde den 6 Februarij 1839,
en overleden te Ressegem den 26 Junij 1884,
voorzien van de *HH. Sacramenten*.

Priester gewijd te Gent, met Sinxen 1863,
vervolgens Onderpastor te Ronse, Nederbrakel,
Oultre, Meldert en nauwelijks acht maanden Pastor
te Ressegem, waar zijne gedachtenis in zegen
zal blijven.

Al die hem kenden eerden en beminden hem, om-
dat zijne stichtende levenswijze getuigenis gaf dat
hij den dienst van God ter herte nam. H. AUG.

Hetgeen voor God aangenaam was heeft hij ge-
daan... noch ter rechter noch ter linker zijde is hij
afgeweken. 4 Rng. 22.

Hij was barmhertig en zal barmhertigheid ver-
werven. Vol betrouwen in de beloften van het
H. Hert van Jesus en zijne beste Moeder Maria.

Het eenigste dat ik u verzoek, is mij indachtig te
zijn in uwe gebeden. H. AUG.

R. I. P.

ROTTERDAM, L. VERKEMAN, BOKKER.