



TER GEDACHTENIS

van ons diepbetreurd.

ZOONTJE EN BROEDERTJE

JOANNES-JOSEPH-RICHARD

VAN DER DONCKT

geboren te S^t Blasius-Bouele, den 6 Juni 1897

en overleden

te S^t Maria-Hoorebeke, den 19 October 1899.

—
Een engel daalde naar beneden
En lonkte minzaam in het rond,
En zocht of hij in de aardsche dalen
Voor Jezuken geen bloemken vend.

—
Hij lonkte, en nam ons kindje mede
En voerde 't naar de hemelwoon,
En droeg het op zijn gouden vlerken
Bij Jesus op een glorietroon.

—
Daar leeft en bloeit het nu hierboven
In 't licht der glanzende eeuwigheid;
God gaf het ons, God nam het weder,
Zijn wille zij gebenedijd!

.....
Audenaarde, Bevernaege gebroeders, Kerkolput.