

Geloofd zij Jesus-Christus Amen

Het is zoet te ~~sterven~~ <sup>leven</sup> als men eene gestadige god-  
vruchtigheid gehad heeft tot het H. Hart van Hem  
die onze Rechter moet wezen. H. Marg. Marc.

†

Bid voor de Ziel

van Jufvrouw

**Clemence Marie VAN DER EECKEN**

geboren te Gent den 20 November 1833 en  
aldaar godvruchtig overleden den 12 December 1897.

Wat is toch het leven van den mensch; tenzij een  
rook die voor een oogenblik zichtbaar is en welhaast  
verdwijnt. Job. IV.

Van hare kindsheid af opgevoed in de vrees des  
Heeren, onderhield zij steeds zijne heilige wet.

Tob. II.

Zij was eenvoudig rechtzinnig en week af van het  
kwaad... Zij was bedroefd met den bedrukten en  
hielp gaarne den ellendige... Niemand verachtte  
zij, niemand deed zij hinder en zij kende nooit de  
lieffeschendende taal; ook werd zij door eenieder  
bemind en geen mensch spraak ongunstig van haar;  
hare gedachtenis zal in zegen blijven.

Beminde bloedverwanten en Vrienden, weent niet  
over mijne vroegtijdige dood, ik verlaat eene smart-  
volle aarde, voor het rijk van vrede; ik rust en bid in  
den schoot van mijnen God, ik verwacht u in den  
Hemel. Eene zaak alleen verzoek ik van uwe liefde;  
dat gij mij indachtig zijt in uwe gebeden.

H. Cath. van Sen. H. Aug.

Een kind van Maria zal niet verloren gaan.

H. Bern.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminnie, (300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Gent, drukk. G. Ceunis-Dossche.